

Moederliefde

Een moeder en een kind, onzichtbaar verbonden.

Liefde stroomt over en weer, onvoorwaardelijk.

Soms zacht, zonder woorden. Af en toe overweldigend hart.

Maar wat als je moeder er niet meer is?

Als het door jou verlangde kind niet komt?

Als je een kind moet missen?

De moederliefde blijft, het stroomt alleen niet.

De tranen stromen wel, onvoorwaardelijk.

Soms zacht, zonder woorden. Af en toe onverbiddelijk hard.

Ze stromen net zo lang tot je moe-der-liefde bent.

En dan vind je de kracht om verder te gaan, onvoorwaardelijk.

Soms zacht, zonder woorden. Af en toe moedig en luid.

Maar altijd, altijd een stapje vooruit.