

"Vandaag begint jullie reis naar huis"

Een zin van zes woorden die een heel verhaal vertelt. Een verhaal van wachten.
Lichamen wachtend om gevonden te worden, wachtend om terug te keren naar hun familie.
Maar ook het verhaal van wachtende nabestaanden. Op antwoorden, op duidelijkheid
- hoe hard dan ook - maar vooral wachtend op een waardig afscheid.

Het verdriet is groot. Het wachten maakt het immens en onmenselijk.
Laten wij die niet getroffen zijn, vooral niet wachten de mensen die leeg en
verdrietig achterblijven te omarmen en te blijven omarmen.
Want ook de nabestaanden beginnen aan hun reis naar huis.

Warme omhelzing voor hen die het nodig hebben,
Marijke